

# REIS



# WIJS

Elke maand de laatste nieuwtjes, prachtige plekken, boeiende boeken  
en praktische info: alles wat je moet weten om wijs te reizen.

Samenstelling Sara Bosmans



Minivakanties in  
het Brugse Ommeland

## Niet te ver gezocht

Nee, je hoeft niet te wachten tot de volgende grote vakantie om eens helemaal weg te zijn. Een tussendoortje doet soms ook wonderen en dicht bij huis kan ook voelen als ver van alles. Neem nu het Brugse Ommeland. Twee dagen stappen door de haast onaangeroerde landschappen van wandelnetwerk Velden en Meersen en je voelt je een ander mens. En wist je dat er rond Brugge meer dan honderd kastelen staan? Als glamour en nostalgie jouw ding zijn, dan cruise je van kasteel naar kasteel in een gehuurde Fiat 500. Ben je eerder toe aan even helemaal niets? Dan kan je gaan bosbaden in de Vagevuurbossen: diep in- en uitademen, de bomen zien, ruiken, voelen en horen en de natuur helemaal laten inwerken op je lichaam en geest.

Zin in zo'n minivakantie? Download op [www.brugseommeland.be](http://www.brugseommeland.be) het gratis  
vakantiegidsje en laat je inspireren door de negen minivakanties met maxi-effect.

# 3 vragen aan...

**Agnes Wené**

auteur van het boek  
*Fluitend door het leven.*



*'En toen ging het licht uit... Burn-out. Ik kon werkelijk niets meer. Tot die ochtend in de tuin.'* Zo begint het boek van Agnes Wené. Zo begon ook haar passie voor vogels kijken, want die ochtend in de tuin werd ze gegrepen door de schoonheid van een zingend winterkoninkje. Hoe vogels je weer in evenwicht kunnen brengen en hoe je ook een vogelspotter kan worden, daar schreef Agnes een boek over.



Een zingend winterkoninkje zette het herstel van auteur Agnes Wené in gang.

### 1. Voor wie heb je dit boek geschreven?

'Voor iedereen die het gevoel heeft dat het leven maar door raast. Mijn boek is er voor mensen die nood hebben aan een andere manier van leven of mensen die graag op een ontspannende manier buiten willen zijn. Het is geen klassieke vogelveldgids maar eerder een 'hoe begin je aan vogels kijken'-boek.'

### 2. Hoe kan vogels kijken ons leven beter maken?

'Om vogels te zien, moet je vertragen, stilstaan en focussen op het moment en wat zich aandient. Dat is heel mindful. Het maakt je ook bewust van het feit dat jij heer en meester van je aandacht bent. Jij beslist om onverdeelde aandacht te geven aan de vogels en niet aan bijvoorbeeld schermpjes. Vogels lokken je naar buiten en de natuur leert je dat de tijd cyclisch is, dat is hoopgevend. Na winterslaap komt telkens weer de volle glorie van de zomer. En vogels spotten vraagt ook mildheid, blij zijn met wat je ziet of leert kennen. Overigens, een merel is nooit gegeneerd om te fluiten, ook al zit hij naast een nachtegaal. Dat is toch een interessante les.'

### 3. Waar kijk jij het liefst vogels?

'In waterrijke gebieden zoals De Wijers in Limburg. In de winter kan het bos ook leuk zijn, want dan troepen vogels er samen. Gisteren heb ik totaal onverwacht kraanvogels gehoord, fantastisch toch?'



**Fluitend door het leven.**  
**Hoe vogels spotten je weer in evenwicht brengt - € 24,99 - uitgegeven door Manteau.**

**Wat je nog niet wist over de Koningin**

## Stadsgids Oostende



**Zie Oostende eens in een ander licht dankzij honderden bijzondere weetjes.**

- + De basiliek van Scherpenheuvel is gebouwd door aartshertogin Isabella als dank aan God voor de val van Oostende in 1604.
- + In Sint-Petersburg kan je het skelet zien van een blauwe vinvis die hier in 1827 aanspoelde.
- + *Le Paradis* was een strand voor mensen die op doktersvoorschrift naakt moesten baden.
- + Tussen de Venetiaanse gaanderijen en Villa Caroline liep ooit een tunnel die Leopold II gebruikte om in het geheim zijn 50 jaar jongere minnares te bezoeken.

Oostendenaar Dirk Metsu verzamelde deze en nog honderden andere weetjes in een lijvige stadsgids. Behalve de geschiedenis, geïllustreerd met oude kaarten en prenten, krijg je ook tips voor bezoeken, wandelingen en fietstochten. In totaal 294 bladzijden aan redenen om de Koningin nog eens een bezoekje te brengen.

**Oostende.**  
**Een stadsgids -**  
**€ 22 - te koop bij**  
**standaard**  
**boekhandel.**  
**be of Toerisme**  
**Oostende.**



Een buis als thuis of een XL wasknijper

# De gekste plek van België

De Nederlandse reisjournalist Jeroen van der Spek houdt van een beetje gek. Na Nederland ging hij nu ook bij ons op zoek naar de meest bizarre plaatsen. Ken je deze al?

**Locatie: Riemst**

Het museum  
onder de brug



Wie al eens van Tongeren naar Maastricht reed, is waarschijnlijk zonder het te weten over twee musea gereden. Verstoep onder de brug over het Albertkanaal zitten namelijk een belevingscentrum over de binnenvaart en over de Tweede Wereldoorlog. Niet toevallig, want het is ook precies hier dat voor België de oorlog begon toen de Duitsers na een verrassingsaanval de brug en zo ook de weg naar Parijs in handen kregen. In de zijkant van de brug is een amfitheater gemaakt voor duizend toeschouwers en dat is dankzij de unieke architectuur en locatie een populaire plek voor mode- en trouwfoto's geworden.

[www.debrugvanvroenhoven.be](http://www.debrugvanvroenhoven.be)

**Locatie: Chaudfontaine**

De overmaatse  
wasknijper



Hoelang het meest banale voorwerp plots kunst kan worden? Door het 100 keer groter te maken. Een Turkse kunstenaar deed het in 2010 met een wasknijper voor de eerste editie van een festival voor moderne landschapskunst in Chaudfontaine. Terwijl de meeste kunstwerken na afloop van de manifestaties weer afgebroken worden, mocht deze 6 meter hoge publiekslieveling blijven staan. De *pince à linge* lijkt een stukje grastapijt van het Parc de Hauster samen te knijpen. Van wasknijper naar grasknijper: simpel maar overtuigend.

[www.ovatourisme.be](http://www.ovatourisme.be)



De gekste  
plek van  
België. 111  
bizarre  
locaties en  
hun bijzondere  
verhaal  
- € 17,95.  
- Uitgeverij  
Lias.

**Locatie: Oudenaarde**

Het hotel  
in een rioolbuis



Slaapzak, matje en kussen: meer heb je niet nodig om in de riool te belanden. Adventurepark The Outsider zocht naar een manier om groepen goedkoop te laten overnachten, kon voor weinig geld rioolbuizen op de kop tikken en vond dat die zich mooi lieten stapelen tot welja, een stapelbed voor 24 personen. De fotogenieke maar rudimentaire slaapplekken werden 'Thuisbuizen' gedoopt. Bang voor het gebrek aan comfort hoef je niet te zijn: na een dag klimmen, kajakken, speleo of moerasparcours ben je vast zo uitgeput dat je als een blok beton in slaap valt.

[theoutsidervlaamseardennen.be](http://theoutsidervlaamseardennen.be)

Museum Vleeshuis in Antwerpen

# Nieuwe thuis voor Wannes' werkkamer

Wannes Van de Velde werd geboren in het Schipperskwartier en zijn bekendste nummer gaat over de klank van de stad die zijn ziel amoureuus maakt. Museum Vleeshuis staat in het Schipperskwartier en koos als ondertitel *Klank van de stad*

omdat het de muzikale geschiedenis van de stad vertelt. Het mag niet verbazen dat Wannes dus een prominente plek kreeg in het Antwerpse museum. Straffer nog, zijn werkkamer met meer dan 700 objecten heeft een plek gekregen op de eerste verdieping. Een blik werpen

op zijn *schrijfkot*, zoals hij het zelf noemde, kan alleen tijdens de zondagse rondleidingen achter de schermen, maar dan krijg je er meteen vijf verdiepingen bij die een doorsnee bezoeker niet te zien krijgt.

[www.museumvleeshuis.be](http://www.museumvleeshuis.be)



In Antwerpen kan je voortaan een kijkje nemen in de werkkamer van zanger Wannes Van de Velde.

WOORD VAN DE MAAND

## Vakantiearmoede

Wie zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis kan

veroorloven, heeft vakantiearmoede. Vorig jaar moest 1 op de 6 Vlamingen het

doen zonder vakantie. Een aanzienlijk percentage, maar wel een pak lager dan de

scores van Brussel (32%), Wallonië (34%) en de meeste andere Europese landen.

Gratis wandelboek

# Stappen van Averbode tot Zeppos



Een platbodem als deze werd vroeger over de Demer getrokken. In dit exemplaar in Zichem kan je picknicken.

De wandelprovincie? Dat is Vlaams-Brabant, zo zeggen ze zelf. Wie het waarheidsgehalte van die claim wil toetsen, kan nu via de website van de provincie een gratis wandelboek bestellen. Goed voor 260 kilometer verdeeld over 24 luswandelingen in 9 wandelnetwerken. Onderweg kom je voorbij bekenden zoals de molen van Kapitein Zeppos, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de abdij van Averbode of de Vlooybergtoren maar ook langs wilgenbosjes en wijnranken, ruigten en rietlanden, hooilanden en holle wegen.

[www.toerismevlaamsbrabant.be](http://www.toerismevlaamsbrabant.be)





Nederland houdt van fietsers. In Overloon hoef je zelfs niet af te stappen voor een museumbezoek.

### Oorlogsmuseum van Overloon

## Fietsen door het museum

Je mag er niet eten, drinken, fotograferen, geen grote tassen of paraplu's meenemen en zeker niets aanraken. Een museumbezoek begint meestal met een lijstje van 'mag niet'. In het Nederlandse Oorlogsmuseum van Overloon daarentegen hebben ze sinds dit najaar een heel bijzondere 'mag'. Je mag hier voortaan namelijk fietsen. Een stukje van de fietsroute *Aan de andere kant* loopt door de museumhal. Vanop

de 3 meter hoge fietsbrug kijk je uit over de collectie militaire voertuigen en kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog. De hele route is 59 kilometer lang en brengt je van bij het museum door landelijk gebied naar de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. Enkel zin om te fietsen door het museum? Geen probleem, dat mag.

[www.oorlogsmuseum.nl](http://www.oorlogsmuseum.nl)

### Roadtrippin in Duitsland

## Zoeken naar zilver

Met 29 waren ze dit jaar, de plekken die door de Unesco toegevoegd werden aan de lijst van werelderfgoed.

Een van die nieuwkomers is de mijnregio die de grens tussen Duitsland en Tsjechië overspant. Al vanaf de twaalfde eeuw werd hier zilver ontgonnen, later kwamen daar ook tin en uranium bij. Niet alleen Dresden is wel gevaren dankzij de mijnbouw, ook in kleinere steden zoals Freiberg zijn monumentale gebouwen een erfenis van die bloeiende economie. Een interessante manier om al dat moois te ontdekken is roadtrippin over de *Silberstrasse*. De 275 kilometer lange route verbindt zilversteden en mijnen met elkaar en toont je zowel boven- als ondergronds de weg die het edele metaal aflegde.

[www.erzgebirge-tourismus.de](http://www.erzgebirge-tourismus.de)



Het mooie marktplein van zilverstad Freiberg.

### 60 routes in Oost-België

## Paaltjes en planners

Narcissenbloei, hertenbrons of sneeuwtapijt: de Oostkantons lonken in elk jaargetijde. Wandel- of fiets-tochten uitstippelen kon al via de online routeplanner [go.ostbelgien.eu](http://go.ostbelgien.eu) maar sinds september kan je ook de (wandel)weg vinden via de knooppuntpaaltjes in de Duitstalige gemeentes. Wie het graag wat ruimer ziet, kan nu ook de gratis app *Euregio Grenstochten* downloaden. Daarop zijn 60 routes verzameld die je het



Knooppuntpaaltjes én een app voeren je door het drielandengebied.

drielandengebied te voet of per fiets laten verkennen. De info en kaarten zijn ook offline te gebruiken zodat je geen bereik nodig hebt in het hoogveen, heuvelland of middengebergte.

De app is te downloaden in de App Store of Google Play Store - [www.ostbelgien.eu](http://www.ostbelgien.eu)

Vlamingen in het buitenland: Oostenrijk

# Gasthof-Pension Fernsicht

Wie: **Greet, Ruben en dochters Odile en Piena**

Wat: **pension met 6 kamers**

Waar: **Himmelberg, een dorp in Karinthië**

Weetje: **de zuidelijkste provincie van Oostenrijk telt meer dan duizend meren**

**Greet:** 'Mijn man Ruben komt al sinds zijn drie jaar in de streek op vakantie en toen wij elkaar leerden kennen, kwamen we hier samen skiën. Niet veel later zijn we ook overstag gegaan voor het zomersporten.'

## 80 kilometer golvende heuvels

'En toen waren we 26 jaar en vroegen we ons af wat voor leven we wilden: carrière maken of doen waar we zin in hadden? Het werd dus dat laatste en dat betekende dat we hier op zoek gingen naar een huis. Toen we dit pension zagen, was het liefde op het eerste gezicht of zeg maar *Fernsicht*. Je kan hier op een heldere dag wel tachtig kilometer ver kijken. Het is ook altijd het eerste wat gasten zeggen als ze uit de auto stappen: 'Wat een zicht'. In de zomer kijk je over de groen golvende heuvels, in de winter ligt er een wit tapijt. We leven hier echt met de seizoenen.'

## Inspanning of ontspanning

'We doen het hier met iets minder dan in België maar hebben in de plaats meer rust, meer stilte, meer natuurschoon. Het huis was betaalbaar



omdat het wat afgelegen ligt. Beetje bij beetje hebben we het gerenoveerd en wat uitgebreid. We hebben nu een sauna en een moestuin waar je bessen kan plukken. Gasten kunnen van ons tips krijgen voor toffe tochten of mooie hutten om iets te gaan drinken maar evengoed blijven ze een dag hier hangen, gewoon genieten van het uitzicht en het niets moeten.'

[www.gasthof-fernsicht.com](http://www.gasthof-fernsicht.com)



## Absolute aanraders van Greet

**1\* Gerlitzten:** wandelen, skiën, langlaufen, paragliden: deze 1.911 meter hoge berg biedt 's zomers en 's winters actie.

**2\* Kanzianiberg:** langs de grootste klimspeeltuin van Oostenrijk lopen enkele via ferrata's voor beginners en gevorderden.

**3\* Afritzer See:** een meer met kristalhelder zwemwater dat in de zomer 25 graden warm wordt.



## Groener en gezonder

# Londen is eerste National Park City



Londen zet zich voortaan in om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen in de stad.

Er zijn meer dan 4.000 nationale parken op onze wereldbol, maar er is maar één National Park City en dat is Londen. De gloednieuwe titel toont de ambitie om de stad groener, gezonder en natuurlijker te maken. De Londenaren worden geïnspireerd en gemotiveerd om te planten, te voeden, te ontdekken en

te spelen. Het doel van de National Park City Foundation is om binnen de vijf jaar nog 25 steden te vinden die alles op alles willen zetten om mens en natuur weer dichter bij elkaar te brengen. Welke Belgische stad engageert zich om mee te pionieren?

[www.nationalparkcity.london](http://www.nationalparkcity.london)